



stichting 'Lang leve het Zambiaanse kind'

Nieuwsbrief 60
december 2023

Stichting Lang leve het Zambiaanse kind

Adres

L. Roggeveenstraat 49
6708 SL Wageningen
Telefoon: 0317 – 41 26 26

Email:

hetzambiaansekind@planet.nl

Website:

www.langlevehetzambiaansekind.nl

Kamer van Koophandel
Nummer: 09141565
RSIN : 81 61 28 261

Bankrekening:

NL25 RABO 0397 0726 94 t.n.v.
Stichting "Lang leve het
Zambiaanse kind" Wageningen

Nieuwsbrief geschreven door
Hans Konig en Marleen Kramer

Van het bestuur

Allereerst wensen wij jullie, donateurs, een fantastisch 2024. Jullie zijn de basis geweest voor weer een succesvol jaar voor de stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind. Wij zijn er trots op!

Met grote regelmaat worden wij op de hoogte gehouden van de projecten die wij in Zambia financieren. Dan krijgen de kinderen, die van deze projecten profiteren, een gezicht en een bijbehorend verhaal. In de Nieuwsbrieven, die Marleen regelmatig schrijft en die dan naar jullie worden verstuurd, komen die individuele verhalen ook bij jullie op het bordje terecht. En telkens weer kan ik daar emotioneel van worden. Kinderen die al op zo'n jonge leeftijd zoveel hulp nodig hebben om te overleven of een kans op een waardige toekomst te krijgen, doet mij wat! En dan is het zó mooi om met het geld van de stichting, te kunnen doneren aan het



schoolproject, het transit-weeshuis en gerichte kindgebonden hulp. Je ziet dan heel direct het positieve effect. En dat geeft een heel goed gevoel. En natuurlijk gebeurde er in dit afgelopen jaar zo veel verschrikkelijke dingen in de wereld, veelal door oorlog, die zo ontzettend veel kwetsbare kinderen in diepe ellende hebben gestort. Je ziet het bijna dagelijks voorbij komen in de krant en op televisie. Dan zakt de moed diep in de schoenen weg. Dan lijkt het werk van de stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind slechts een heel klein druppeltje op de gloeiende plaat. Maar toch vinden wij het heel erg de moeite waard om hiermee met volle kracht door te gaan. Door nagenoeg geen overheadkosten kunnen

wij elke gedoneerde euro ten goede laten komen aan die kinderen die het echt nodig hebben. En dat geeft toch een goed gevoel ondanks de wetenschap van de “druppel op de gloeiende plaat”. Maar je zal het kind maar zijn die mede door onze donatie wel naar school kan of wordt opgevangen in het transit home. Dan ben je, als kind, heel blij. Voor dat kind maakt het echt het VERSCHIL!

Dus terugkijkend op 2023 dan zie ik mooie dingen gerealiseerd. Dit is het eerste volle jaar geweest dat het nieuwe schoolgebouw voor de straatkinderen volledig in gebruik is geweest. Wij hebben dat met zijn allen mogelijk gemaakt. En natuurlijk zijn wij doorgegaan met de financiering van de operationele kosten zoals: lerarensalarissen, onderhoud, energie, water, schoolbenodigdheden, etc. En er zijn inmiddels honderden kinderen doorgestroomd naar het reguliere onderwijs en kunnen bouwen aan een waardige toekomst. Daar worden wij heel blij van.

In het transithome in Chinsali is er, met onze hulp, een waterput geslagen en voorraadtank geplaatst. Het waterprobleem is voorgoed opgelost. En dat is letterlijk van levensbelang in de verzorging van kleine kinderen. En ondertussen zijn wij natuurlijk doorgegaan met de financiering van de lopende kosten, die niemand anders wil betalen, maar absoluut noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren.

En neem dan die twee albino zusjes, die door hun afwijking een miserabel leventje leiden. Door onze donatie en lokale hulp van zuster Amalia, zijn ze nu op een plek gekomen waarin deze kinderen weer een volwaardig leven kunnen hebben. Wij hebben teruggekregen dat ze nu ‘gelukkig’ zijn. Hoe mooi en belangrijk is dat wel niet?



Dus wij zijn eigenlijk weer heel tevreden met het effect wat de stichting heeft kunnen bereiken in 2023 en hopen op eenzelfde resultaat in 2024. Dit is overigens het jaar dat de stichting 20 jaar bestaat.

Wij wensen jullie allemaal een heel fijn 2024 en bedanken jullie allemaal van harte voor jullie bijdragen in 2023. Bedankt donateurs, bestuursleden, vrijwilligers, Zambiaanse medewerkers bij de projecten.

En het belangrijkste van alles. Wij wensen alle kinderen in de wereld de nodige hulp toe die deze kinderen een fijne toekomst kunnen geven en daarmee natuurlijk ook onze eigen doelgroep; de Zambiaanse kinderen die betrokken zijn bij onze projecten.

En onze nieuwjaarswens is dat wij ook in 2024 nog veel kinderen kunnen helpen via onze stichting en dat alle donateurs wellicht mensen kunnen interesseren om ook op de verzendlijst voor de digitale Nieuwsbrief van onze stichting te komen. Die worden dan vanzelf ook donateur! 😊

Hans Konig – secretaris/penningmeester

Kerstboodschap van Amalia uit Kabwe



In deze kersttijd denken we aan onze vrienden en de mensen die met ons samenwerken en willen we hen bedanken. Het project gaat goed. We concentreren ons nu minder op onderwijs en meer op kinderen met een beperking, omdat er zo veel van hen zijn en de regering zo weinig voor hen doet. Er zijn veel met verstandelijke beperkingen, maar ook met bijvoorbeeld epilepsie of sikkelcelanemie die medicatie nodig hebben, maar die niet betaalbaar te krijgen zijn in het ziekenhuis en wij zelf voor hen moeten kopen.

We hebben kinderen naar school kunnen laten gaan en kinderen die niet konden lopen, lopen weer. Zoals de kleine jongen die door een misvorming een deel van een been mist. Hij heeft een prothese gekregen en kan nu lopen. Het is een wonder, ja een wonder van de technologie. Zie hem [in dit filmpje](#) op youtube.

De meisjes Mercy en Sharon zien er goed uit. De school zorgt goed voor ze. Ze gaan intellectueel gezien maar langzaam vooruit, maar het is belangrijker dat zij zich nu goed voelen op de school waar veel meer albino-kinderen verblijven.

We hebben een nieuwe aanmelding voor deze kostschool. Het is een meisje van 12 jaar waar het niet goed mee gaat op de lokale school. Wat denken jullie ervan...zullen we haar een kans geven?

Veel dank voor jullie ondersteuning en een heel fijn Kerstmis.

(Vertaald uit het Engels. MK)

Kerstwens van Mary uit Isoka

Het is weer kersttijd. Het is tijd om blijdschap, vriendelijkheid en liefde te verspreiden. Het is ook een tijd om dankbaar te zijn. Wij willen vanuit ons hart onze dankbaarheid geven aan jullie die ons steunen.



Met jullie vriendelijke steun hebben wij veel kunnen bereiken in het verbeteren van het welzijn van kinderen in onze gemeenschap. Het jaar 2023 was voor ons een heel bijzonder en gedenkwaardig jaar, omdat we met de kinderen in het nieuwe schoolgebouw konden trekken.



Op de foto's ziet u hoe het eten klaargemaakt wordt voor de maaltijd die we de kinderen op het einde van het schooljaar geven.

Wij bidden voor jullie geluk en gezondheid en succes.

We wensen jullie en jullie geliefden een heel fijn Kerstfeest en alle goed in het nieuwe jaar.

(Vertaald uit het Engels. MK)

Kerstwens van Presencia uit Chinsali

We are grateful to all our well-wishers and thank you so much for your continued support. We wish you all a very merry Christmas and a happy New Year.

